

Helligånden - Gaven fra Gud

Før Jesu Kristi himmelfart sagde Han til disciplene: I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer og I skal være mine vidner. (Apg. 1:8)

Guds fulde rustning består blandt andet af sko på fødderne: villighed til at gå med fredens evangelium. (Ef. 6:15)

Vi har fået kraften til at vidne om Kristus, dette er ikke kun at prædike om evangeliet, men at leve et liv, som vidner om Kristus. Det gør vi ved at sige Ja, uanset hvordan omstændighederne ser ud. Jo mere håbløst tingene ser ud og jo mindre vi mener, vi kan klare en given situation – des mere vil vi vidne om Kristus.

Men hvordan kommer vi til det punkt - at vidne om Kristus? Først og fremmest er vi blevet forenet med Gud. Gud har givet os sin egen Ånd - dén kan kun modtages ved, at Jesu Kristi blod har rensset os – derved er vi blevet værdige til at modtage Helligånden.

Da Jesus satte sig ved Guds højre hånd gav Han Helligånden til os og den tog bolig i os, for at vi kunne følge Kristus, som var den første af mange sønner. Helligånden er Guds kraft og liv, der virker i os og omkring os.

Jesus er Gud kommet i kød, vi er kød med Gud levende i os. Luk. 3:21-22 siger:

”Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!” Det er det velbehag Gud har i os, når Kristi blod har rensset os.

Jesus var uden synd og Helligånden kom over Ham, i Ham blev det himmelske og det jordiske forenet, ligeledes er det himmelske og det jordiske blevet forenet i os ved, at Helligånden har taget bolig i os. Jeg fik på et tidspunkt et syn: At vi blev flettet sammen med Jesus og blev én person, der både indeholder det jordiske og det himmelske, som er Helligåndens liv i os. (Man kan sammenligne denne sammenfletning med DNA, som består af to strenge med basepar imellem som matcher.) Pga. sammenfletningen med

Helligånden er vi blevet en ny skabning med Guds liv i os. Pga. Jesu Kristi offer på korset har Gud fundet velbehag i os og givet os Helligånden som gave.

Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme! (1. Kor. 6:19) Derfor kan vi ikke længere gøre som vi vil – vi har Guds egen Ånd boende i os. Vi er altså hellig grund, som ikke må blive smudset til af verden. Her kommer villigheden ind, vi må være villige til at adlyde Gud. Kun Helligånden kan lede os til at leve et helligt liv – og vi må aldrig glemme, at Helligånden har taget bolig os, fordi vi ikke magter opgaverne selv. Det er altså Helligånden, som gør værket i os. Vores kød er nemlig stadig svagt og har svært ved at modstå fristelser, selvom vi er blevet rensset ved Jesu Kristi blod. Derfor har vi brug for Helligånden, så kødets gerning kan blive dræbt og vi kan udføre den opgave, vi har fra Gud – nemlig at være Kristi legeme her på jorden. Det er Helligåndens virke i os, som gør, at vi lykkes i noget overhovedet. (2. Kor. 3:6)

Gud viste mig, hvad der sker, når vi adlyder: Hele himlen bliver sat i bevægelse. Han viste mig, hvordan et menneskets lydighed skaber frelse for andre mennesker. Husk, vi kan ikke være lydige i os selv, kødet vil altid stå dette imod. Men vi kan være villige – vi kan sige ja til dét, Gud lægger foran os.

I starten af Apg. er det beskrevet, hvordan Helligånden kom over de 120, der var forsamlet – resultat af lydighed – de vidste, at de intet kunne gøre, før Helligånden blev udgydt. Så kom pinsedagen og Helligånden kom over dem. Dét tegn, der kom, var tungetale – et tegn på forsoningen med Gud. Som Paulus skriver, gavner det ånden men ikke forstanden. Tungetale er altså et tegn for os om, at vi er blevet forsonet med Gud.

Vi besidder nu Guds egen Ånd, intet er længere umuligt for os – for Helligånden har taget bolig os. Jesus bragte os frelse og efter sin opstandelse gav Han Helligånden til os - så vi kan vidne om Ham!

Hvis vi kigger på Peter, så fornægtede han Jesus – hele tre gange – før Han blev korsfæstet. Efter Helligånden kom, havde Peter frimodigheden til at forkynde Jesus Kristus som frelser. Det er helt tydeligt, at Peter ikke kunne i sig selv, men at Helligåndens kraft over ham.

Siger vi ja til dét, Gud har til os lige nu - så vil Helligåndens kraft, Guds kraft, komme over os og vi vil være et vidne for Jesus Kristus. Vi vil aldrig kunne tage æren for noget – det er Gud, der har gjort det ved Jesu Kristi død og opstandelse og ved at give os Helligånden, der færdiggør det, som Jesus Kristus har startet i os.

Men tag aldrig fejl af vores formål her på jorden: at være Jesu Kristi legeme og vidne om Jesu Kristus.

Undervisning v/ Stephanie